

Eerste prijs: **Thailitha Cracco**

Een dagpauwoog landt op een sneeuw witte muur

Citroengele bloemen wiegen zacht

Kauwen pikken zaadjes in het gras

Dauwdruppels rollen over het blad

Een schoolbel luidt voor niemand

Tweede prijs: **Moniek Spaans**

Bloedwraak

Midden in de geplaagde nacht sloeg hij

met opgevouwen krant

de mug, dronken van zijn bloed

tot bloem op het behang

Derde prijs: **Gerrit Vennema**

Marktkoopman

Schor van het roepen,

heel de lange woestijndag,

zijn waren nog gloeiend

in de vliedende zon,

Lokt hem nu de avond

Dat hij, alles weggeborgen,

eindelijk in zwijgen

uitbetaald zal krijgen.